

Verdrukt, maar niet verdreven



Taal:	Nederlands
Auteur:	Ds. W. Silfhout
ISBN:	9789033606250
Verschenen:	09-05-2015
Genre:	Theologie, Esoterie & Filosofie
Uitgever:	Banier Bv, Uitgeverij De

[Verdrukt, maar niet verdreven.pdf](#)

[Verdrukt, maar niet verdreven.epub](#)

De kerk heeft een marginale positie in de huidige samenleving. Christenen zijn een slinkende minderheid. Daarover is al veel geschreven. Dit boek wil verdergaan dan het stellen van de diagnose. Het gaat in op de vraag hoe de kerk in deze tijd vorm dient te geven aan de verkondiging van Gods Woord en het diaconaat. De auteur besteedt veel aandacht aan onze persoonlijke roeping als lid van de christelijke gemeente. Verdrukt maar niet verdreven laat zien hoe we tegen het geweld van de seculiere meerderheid in toch christen en christelijke kerk kunnen zijn. Dit boek is het zesde deel in de serie WeerWoord en een vervolg op Tegendraads bij tegenwind. De plaats van de kerk in een seculiere samenleving (2012). Ds. W. Silfhout is predikant van de gereformeerde gemeente te Capelle aan den IJssel.