

# appzurt



<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Auteur:</b>	Léon Biezeman
<b>ISBN:</b>	9789492333155
<b>Verschenen:</b>	05-11-2016
<b>Genre:</b>	Non-fictie >12 jaar
<b>Bladzijden:</b>	33 pp.
<b>Uitgever:</b>	Tricht, Uitgeverij Van

[appzurt.pdf](#)

[appzurt.epub](#)

Ben je tussen 11 en 15 jaar, dan is dit boek speciaal voor jou geschreven! Je vindt veel informatie in dit boek. En je leest dat de geleerde Albert Einstein en de bekende schrijver Roald Dahl dyslectisch waren. Als je dacht, dat dyslexie iets te maken zou hebben met dom, zit je fout. In dit boek lees je waar je allemaal tegenaan kunt lopen als je dyslectisch bent. Maar als je om hulp durft te vragen, zul je zien dat het steeds beter gaat. Zo kun je bereiken wat je wilt, ook al heb je dyslexie. Als je niet dyslectisch bent, weet je niet hoe lastig dyslexie voor iemand kan zijn. Het betekent dat je moeite hebt met lezen en schrijven. Soms worden woorden anders geschreven dan ze klinken. Is het appzurt, apsur, appsurd, absurd of is het absurd ...? En als je dyslexie hebt, dan kun je daar flink over struikelen.

Léon Biezeman is dyslectisch. Hij studeerde orthopedagogiek en deed onderzoek naar hoe mensen met dyslexie leren. Hij zet zich als ambassadeur in om dyslexie op de kaart te zetten en schreef er een aantal artikelen en boeken over, waaronder 'Schrijven met dyslexie, kinderen doen hun verhaal'.

Léon is 'Charity Ambassador' voor Dyslexia International, een organisatie die nauw samenwerkt met UNESCO. Dit boek is een Epub3 bestand en heeft een voorleesfunctie. [www.verdraaid.nl](http://www.verdraaid.nl)